

DE VISSSENDE VERZAMELAAR is het officiële orgaan van de Vereniging Hengelsport Verzamelaars, opgericht in 1993. [PRIVATE]

Versijnt 2 maal per jaar.

Jaarcontributie VHV: f 25,- per jaar.

Jaarcontributie buitenland: f 25,- per jaar.

Girorekening VHV: 6733842, t.n.v. H.M. Verswijveren.

Adres: Prinsenhove 66, Middelburg.

VHV e-mail adres: vhv-daca@12move.be

Internet website VHV: www.vhv-daca.org

Opzeggingen van het lidmaatschap vóór 1 december schriftelijk bij de secretaris van de vereniging.

Het bestuur van de VHV bestaat uit:

Voorzitter: Joep Foppele, Feantersdijk 139/4F, 9264 TN Eernewoude,
tel.: 0511 - 539734.
E-mail adres: joep.foppele@wanadoo.nl

Secretaris: Herman Verswijveren, Prinsenhove 66, 4336 HC Middelburg,
tel./fax.: 0118 - 615818.

Penningmeester: Babs Verswijveren, Prinsenhove 66, 4336 HC Middelburg
tel./fax.: 0118 - 615818.

Redacteur verenigingsorgaan: Joep Foppele, Feantersdijk 139/4F, 9264 TN Eernewoude,
tel.: 0511 - 539734.
e-mail adres: joep.foppele@wanadoo.nl

Lid: Luc de Medts, tel./fax.: 00-32-55-216673
E-mail adres: luc.de.medts@skynet.be

De redactie c.q. het bestuur behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren resp. niet te plaatsen.

Tevens behoudt zij zich het recht voor ingezonden artikelen in te korten, hetgeen door de redactie onder het desbetreffende artikel dient te worden vermeld.

Voorzover artikelen onder pseudoniem worden geplaatst, dienen de volledige gegevens van de auteur bij de redactie bekend te zijn.

De redactie c.q. het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de aangeleverde artikelen.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) op het auteursrecht, c.q. de uitgeefster van deze uitgave, door de rechthebbende(n) gemachtigd namens hem (hen) op te treden, niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking

WOORDJE VAN DE VOORZITTER

EINDHOVEN

Zoals inmiddels algemeen bekend , wordt de VHV Euro beurs in Motel Eindhoven (v.d. Valk), Aalsterweg 322 te Eindhoven (A67/A2 afslag 33 Waalre/Valkenswaard) gehouden op zaterdag 13 oktober a.s. De VHV leden ontvangen een ticket waarmee zij reeds om 09.00 uur de zaal in kunnen!

Voor bezoekers is de beurs geopend van 10.00 tot 15.00 uur.

Standhouders kunnen ~~MET BADGE~~ vanaf 07.00 uur de zaal in.

Om ca. 13.00 uur wordt er weer een veiling gehouden.

Dus ... als u iets voor deze veiling beschikbaar wilt stellen, zeggen wij geen nee. Wij zeggen dan: dank u wel!

INTERNET

De VHV website heeft inmiddels al ruim 2200 bezoekers gehad! Ook hebben zich nieuwe leden aangemeld via internet.

VHV leden kunnen ~~gratis~~ één advertentie plaatsen op onze pagina "Member's ads". Kijk voor meer informatie op pagina 8 van ons clubblad nr. 15 (voorjaar 2001).

Leden die NIET vermeld willen worden op de internet-ledenlijst kunnen dat melden bij onze webmaster Luc de Medts. (zie colofon) Als u nog niet op die lijst staat, maar daar wel prijs op stelt, neemt u eveneens contact op met Luc de Medts.

CONTRIBUTIE

Na negen jaar VHV, waarin de contributie nooit is verhoogd, moeten we nu een kleine aanpassing doorvoeren.

Dit wordt veroorzaakt door hogere porti- en drukkosten, opgelopen zaalhuur in Empel, BTW verhoging, onze website en meer van dergelijke zaken. Weet u nog, wat de benzine negen jaar geleden kostte ...?? Voor 2002 zal de contributie 13 Euro gaan bedragen, Dat is, na negen jaar, een minimale verhoging van *f* 3,65.

De tafelhuur voor de VHV beurs in Empel gaat naar 6 Euro.

De tafelhuur voor de Euro beurs in Eindhoven in 2002 blijft ongewijzigd.

VHV BEURZEN

Euro beurs Eindhoven: 26 oktober 2002 en 25 oktober 2003.

VHV beurs Empel: 20 april 2002.

Deelname aan de VHV beurzen is GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.

De VHV organisatie, cq. bestuursleden kunnen nooit of te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of andere schade, in welke vorm dan ook!

INFORMATIE

In dit nummer treft u een financieel overzicht aan over de jaren 1997 t/m 2000.

Ook treft u de samenvatting van de opinie peiling in Empel aan.

WEL EN WEE VAN KOPEN EN VERKOPEN OP HET WERELD WIJDE WEB

Meer en meer verzamelaars hebben toegang tot het Wereld Wijde Web, ook wel het internet geheten. De verleiding om wat moois op de kop te tikken voor de eigen verzameling of om wat dubbele of overtollige spullen van de hand te doen via een medium waartoe de hele wereld toegang heeft, is dan ook groot. Uit de vele elektronische post (e-mail) die ik van onze leden kreeg, bleek dat een korte inleiding en een kleine handleiding tot dit prachtige medium hier wel op zijn plaats was. Op onze website www.vhv-dac.org kan je via onze pagina "useful links" door een eenvoudige klik met de muis onmiddellijk terecht op enkele van de -voor onze hobby- meest interessante sites. Geloof me, er zijn nog steeds veel leuke spullen te vinden! Je hoeft enkel goed uit de doppen te kijken ... en wat gouden raad van jullie "webmaster" niet in de wind slaan!

WAT IS EEN ELEKTRONISCHE VEILING?

Enkele snelle jongens zijn al enige jaren geleden op het idee gekomen het internet te gebruiken voor het houden van veilingen waaraan door iedereen ter wereld 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 kan worden deelgenomen. Je leest het goed: op de grootste veilingssites zijn er permanent enkele honderdduizenden items te koop. De looptijd van deze veilingen kan variëren van enkele uren tot één maand. Meestal wordt gekozen voor één week of 10 dagen: in dit laatste geval zit er altijd een weekend tussen. Velen gaan (mogen) pas tijdens het weekend eens lekker surfen ...

WAT HEB JE NODIG?

Een internetaansluiting en een e-mailadres maar dit spreekt voor zich. Verder kies je een schuilnaam of "pseudo", maar dit hoeft niet echt alhoewel ik het van harte aanbeveel om het ontvangen van ongewenste mail te vermijden. Het laatste wat je nog hebben moet is een creditcard (type VISA bijv.). Hoeveel bruin trekken kan moet je voor jezelf uit maken ... Met deze gegevens kan je je inschrijven ("inloggen") als koper of verkoper op één bepaalde site.

ENKELE LEUKE ADRESJES

De grootste veilingssite ter wereld is www.ebay.com die behalve in de Verenigde Staten ook nog in Canada, Australië, Frankrijk, Japan, Korea, Nieuw Zeeland, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd zijn. Op de eBay-site waren er bij het schrijven van dit artikel -tijdens de vakantieperiode- zo maar eventjes 21.623 items of kavels te koop onder de rubriek Sports > Sporting Goods > Fishing. Een kleinere site is het Europese "Aucland", te vinden onder www.aucland.co.uk in het Verenigd Koninkrijk, onder www.aucland.fr in Frankrijk, www.it.aucland.com in Italië en www.aucland.es in Spanje. Het van origine Franse "Ibazar" is recent gefuseerd met eBay, maar heeft nog enkele interessante sites in Europa: www.ibazar.voila.fr in Frankrijk, maar ook een Nederlandse site www.ibazar.nl en een Belgische www.ibazar.be. Op www.veilinghal.nl, de Telegraaf-site kan je ook altijd even -vrijblijvend- gaan grasduinen.

GAAN WE OP DE KOOPJESTOER?

Als je weet dat vele handelaars met naam en faam hun spullen via hun eigen site maar ook via de grotere veilingssites aan de man -of vrouw- proberen te slijten, betekent dit zeker dat er naar ieders gading en beurs wat te vinden is. Op de veilingssites geldt ook het oude motto "het is waard, wat de gek(ken) er voor geven wil". Hou er rekening mee, dat je te maken krijgt met mededinging uit de hele wereld. Wat echt zeldzaam en in goede tot uitstekende staat is, wordt -soms fors- voor betaald! Beginnende verzamelaars doen er goed aan zich te specialiseren in een bepaald -minder begeerd- merk of zich zelfs te beperken tot een bepaald type.

LAAT JE NIET VERLEIDEN!

Een goede raad: "limit your kill, don't kill your limit" is hier ook van toepassing. Bepaal vooraf hoeveel je maximaal voor een item geven wil en wijk hier niet van af. Of bepaal vooral welk bedrag je maandelijks spenderen wil en hou deze boekhouding goed bij: dit voorkomt onaangename verrassingen en draagt bij tot het behoud van de huishoudelijke vrede! Niets belet je om dubbele of ander overtollig spul via het net te verkopen. Zo financier je je eigen hobby. Leuk toch?

DE KRACHT VAN HET WOORD EN DE POWER VAN DE AFBEELDING...

Bij het kopen of verkopen op het internet geef ik altijd de voorkeur aan een waarheidsgetrouwe beschrijving en een duidelijke foto van het te koop gestelde. Ik heb nog liever één haarscherpe foto dan een pagina vol nietszeggende lectuur. Ik ga zelfs zo ver dat ik gewoon niets meer koop zonder er een foto van te hebben gezien. Geloof me: ervaring heeft me tot deze wijsheid gebracht! Wil je gaan verkopen, is het bezit van een digitale camera geen must maar wel makkelijk. Een "gewone" foto" kan je scannen en in jpg-formaat opslaan. Wil je verwijzen naar een boek waarin het item wordt vermeld of afgebeeld, is dit steeds een pluspunt.

BETALEN EN BETAALD WORDEN

Op het hele net geldt dat je eerst betaalt en dat dan pas de goederen worden verstuurd. Ga je verkopen, dan wacht je gewoon de betaling af. Het risico is dus relatief klein. Op de grote sites,

zoals eBay, kan je via een creditcard betalen. Deze betalingen verlopen via een beveiligde verbinding en zijn dus als veilig te beschouwen. Cash geld versturen kan ik -uit eigen ervaring- slechts aanraden als het om kleinere bedragen gaat: hier zijn de kosten voor de betaling soms te hoog ten opzichte van de prijs van het gekochte object. Verstuur in dit geval je betaling -in bankbiljetten van het land van de verkoper- via -eventueel aangetekende, maar zeker- prioritaire (lucht)-post. Bankcheques worden steeds minder aanvaard aangezien die te veel bankkosten met zich meebrengen voor koper en verkoper...

EEN BEETJE ETIQUETTE KAN NOOIT KWAAD

Een verkoper die aanduidt dat hij slechts naar één land verkopen wil, zal zijn mening soms herzien als je hem vooraf een vriendelijk mailtje stuurt, waaruit duidelijk je interesse blijkt en waarin je belooft stipt te betalen zoals in de verkoopsvoorwaarden vermeld wordt. Vergeet nooit een berichtje te sturen als je de betaling of het gekochte item in goede staat ontvangen hebt. De grotere sites hebben ook een "feedback" systeem. Achter je schuilnaam komt dan je "rating" te staan. Zeg maar je reputatie als gebruiker van deze site. Gebruikers met een hoge rating hebben altijd een streepje voor...

DE INVLOED VAN HET NET OP ONZE HOBBY

Vanaf het begin werd de vraag gesteld of het Internet ooit het lekker ouderwetse snuisteren op een vlooiemarkt of het ronduit heerlijk rond kuieren op één van onze ruilbeurzen zou gaan verdringen. Niets blijkt echter minder waar te zijn! Een rechtgeaard verzamelaar draait graag even aan de slinger van dat leuke molentje of wil toch wel eens die splitcane vliegenlat door de lucht laten zwiepen. Het bijhorend praatje met de verkoper en het eventuele afdingen op de prijs willen velen voor geen geld missen. Op de ruilbeurzen raak je de spullen kwijt die je -al dan niet per vergissing- op het net hebt gekocht.

Ook enkele grotere verzamelaars-handelaars hebben hun eigen site. Op deze sites wordt niet geveild of geboden, doch enkel verkocht.

Wat wel opvalt is dat de waarde van vele verzamelobjecten een internationaal tintje krijgt. Merken waar ooit op neer gekeken werd, zoals Mitchell en Luxor, behoren nu tot de meest begeerde en hoogst geprijsde items. Doch ook hier blijft de oude stelregel gelden: zeldzaam+oud+uitstekende staat= duur! En zo zie je maar dat er niet zo heel veel verandert in ons verzamelwereldje!

Luc de Medts, Webmaster VHV-DACA
vhv-daca@12move.be

EVEN TERUGDENKEN

Het is ondertussen reeds verschillende jaren geleden dat ik tijdens één van mijn zoektochten naar ABU 44 molens in contact kwam met Frank Kloek. Frank was toen een stuk gedrevenner dan ik met het verzamelen van oude hengelspullen. Hij vertelde me vol enthousiasme over een club verzamelaars in Holland en wanneer ik geïnteresseerd was zou hij me wel eens meenemen. Of ik geïnteresseerd was? Amai ... en Frank? Die hield woord. Samen vertrokken we een hele tijd later naar het dorpje Oud-Empel. Daar aangekomen heb ik toen mijn ogen eens goed opengetrokken... wat een boel antiek hengelsportmateriaal. Na enkele keren mijn ogen goed te hebben uitgewreven bleek alles er toch nog te zijn; neen ik droomde niet! In die tijd was er nog een verkooptafel waar iedereen van alles kon inbrengen. Daar pootte ik mijn meegebrachte spullen neer. Tijdens het uitstellen van de te verkopen waar, op de verkooptafel, bleek dat er plots ene Hollander mijn zorgvuldig volgepropte dozen met boeken overhoop zat te halen. Hij ging wel heel ijverig te werk, want de hele lading moest er in korte tijd aan geloven. Enkele boekjes werden eruit gehaald en na wat afbieden verwisselden ze van eigenaar. Willem Cupedo bleek de naam te zijn van de koper. Willem liet er ook verder geen gras over groeien, adressen werden uitgewisseld en dat resulteerde in een leuke en leerzame briefwisseling. Niks big business maar gewoon elkaar verder helpen met zijn verzameling. Deze instelling vind ik nog steeds terug bij de meeste leden van de VHV en dat verbaasde me wel die eerste keer in Oud-Empel ... de sfeer was daar heel hartelijk en ik werd er als nieuwkomer perfect ontvangen. Nog steeds leer ik er leuke mensen kennen. Ik ga hier geen namen opsommen met de kans dat ik iemand vergeet. Wie me kent weet het wel, bedankt!

Ondertussen is er ook al een tijdje de beurs in Eindhoven bijgekomen, waar mede door een groter aantal ook buitenlandse deelnemers, een hoop interessant materiaal te vinden valt. Toch vind ik Oud-Empel nog steeds de beurs waar de meeste sfeer aanwezig is.

Mijn "verzameling" is ook al een stuk uitgebreid. Er zijn een pak boeken bijgekomen en oud hengelsportmateriaal. Dat hengelsportmateriaal koop ik puur gevoelsmatig en het moet liefst nog bruikbaar zijn om mee te vissen. Want wat is het toch prachtig om een vis te drillen aan dat -voor vele mensen- voorbijgestreefd materiaal.

Rest me nog iedereen veel succes te wensen met zijn verzameling. Houd de sfeer erin en ga ook eens vissen met die oude spullen. Onze club heet niet voor niks de vissende verzamelaar.

Robert Raes

OPINIE PEILING

Dit voorjaar hebben we tijdens de beurs in Empel een opinie peiling gehouden, die door veel leden is ingevuld. Waarvoor onze dank!

Een samenvatting:

100% is het eens met het contributiebedrag.

91% is het eens met de data en locatie van de beurzen.

94% is het eens met de vorm en de verschijningsdata van ons clubblad.

94% is het eens met het huidige bestuursbeleid.

85% is het eens met de VHV website en het VHV e-mailadres.

88% is het eens met internationale contacten zoals de samenwerking met ORCA (U.S.A.).

Losse opmerkingen:

Ga zo door/ perfect/ leuk en moet zo blijven/ gezellige club/ blij met onze VHV.

Meer beurzen/ liever 2x Empel/ beurslocatie naar midden van het land.

Meer inhoud clubblad voor onze Duitse leden/ na beurs vergaderen/ website prima/ voorzichtig met ledenlijst op internet i.v.m. privacy.

Deze uitslag is voor het bestuur het signaal om zo door te gaan met de bijna 10 jaar bestaande VHV.

Uiteraard wordt er geluisterd naar de diverse opmerkingen, en waar haalbaar zullen we daar ook mee aan de slag gaan!

Joep Foppele, voorzitter VHV

EEN VLIEGENDE KRAAL..

Hoewel ik het verzamelen van (oude) hengelsportspullen puur als hobby beoefen en dit ook zo ervaar, zijn er wel enkele kanttekeningen bij te maken.

Een hobby mag best veel tijd (en ruimte) in beslag nemen; het voegt dan iets toe aan het leefplezier. Voor mij is dat het voornaamste.

De hobby kan ook een doel op zich worden, zich tot een broodwinning ontwikkelen, of zelfs ontaarden in een obsessie.

Uiteraard is er op zich niets tegen wanneer sommige mensen van hun hobby hun beroep maken; sterker nog, het levert vaak een aanzienlijke verruiming op van vraag en aanbod. Ik zou werkelijk de mooie catalogi van de veilingen van : Freeman, Hildebrand, Mullock Madeley, Phillips etc. niet (meer) willen missen. We zouden niet op de hoogte zijn van het fraais dat we nu, dankzij de informatie van de "professionals" wel hebben mogen aanschouwen.

Bij broodwinning komen automatisch ook economische wetmatigheden om de hoek kijken.

Zo kan iemand met veel geld vaak de mooiste (zeldzaamste) artikelen aanschaffen. De minder gefortuneerde verzamelaar zal het meer moeten hebben van geluk, het werken, volharding, actief snuffelen op markten en beurzen, adverteren etc. etc.

Het "verzamelaarsgilde" bestaat in feite uit een mix van enerzijds de pure hobbyist en anderzijds de bijna uitsluitend op winst gerichte handelaar. Met alles wat zich tussen deze uitersten bevindt. Terwijl deze uitersten zelfs in één persoon verenigd kunnen zijn.

Als ik een originele Kelly-reel wil kopen, kost me dat een bom euro's of ponden. Wanneer ik dan een aantal molentjes wil verkopen om aan die aantal euro's te komen, probeer ik daarvoor een zo hoog mogelijke prijs te krijgen, ongeacht wat die molentjes mij hebben gekost. Soms gaan ze met verlies van de hand. Niet verder vertellen hoor!

Anderzijds als iemand mij een keer matst zal ik hem of haar zeker niet het vel over de neus halen. De ene dienst is de andere waard, niet waar!

En ik vind dat je soms erg veel vreugde kunt beleven aan die zgn. matsmomenten. Hoe aardiger jij bent voor je medeverzamelaar des te vaker heb jij ook eens een mazzeltje en dat hoeft helemaal niet om grote bedragen te gaan om je toch plezier te verschaffen.

Ongemerkt neemt de hobby niet alleen veel tijd in beslag; zij zorgt ook feitelijk voor de invulling van je agenda, met name wat de weekenden betreft.

Veel beurzen hebben een vaste frequentie en ik betrap me erop dat zeker 1 keer per maand (gemiddeld) een beurs of grote vlooiemarkt mijn activiteiten bepaalt.

Dit zijn zeer welkome momenten van ontspanning ter compensatie van de vaak hectische werkdrukke. Mijn lieve vrouw gaat graag mee naar snuffelmarkten sinds we opa en oma zijn geworden en speelgoed, knoepjes voor lieve truitjes etc. plotseling weer heel interessant is geworden.

Ik voel me dan weer minder schuldig als ik speur naar hengelsportspullen, gereedschap, boeken (over vissen en over Ierland) etc.

Kortom, veel weekenden worden snuffelend doorgebracht. Meestal in Nederland waar we inmiddels de meeste rommelmarkten wel zo ongeveer kennen en waar we al aardig selectief zijn geworden. Veel markten worden gedomineerd door "handelaren" waardoor de kans op een leuk

buitenkansje erg klein is geworden. Maar zo nu en dan heb je nog wel eens een gelukje. Duidelijk is in elk geval dat lang niet iedereen die hengelspullen aanbiedt ook op de hoogte is van de waarde of zelfs van het gebruiksdoel van die spullen. Men vraagt dan of veel te veel ... of juist heel weinig.

Dat laatste vind ik het leukst en soms vergeet ik dan af te dingen.

Dat is iets wat naar mijn smaak bij een "rommelmarkt" hoort. Niet iedere handelaar is daar blij mee maar dan moet je niet op een rommelmarkt gaan staan, vind ik! Want dat is een deel van de gein; dit handelen en dat geldt ook voor veel hengelsportverzamelbeurzen. Daar geldt eveneens: als je iemand bewust beduvelt, verziek je de sfeer op de markt. Niet altijd is boze opzet aan de orde.

Een hengel is soms moeilijk op beschadigingen te controleren. Ja, thuis als je in alle rust de boel kunt nazien. Dus maak bij twijfel melding van een mogelijk gebrek.

Vaak kan het de moeite waard zijn toch "een molen met een gebrek" te kopen bijv. voor reserveonderdelen of omdat je het gebrek kunt (laten) repareren.

Maar een boek met een aantal bladzijden eruit ... Het is heel vervelend als je daarvoor de volle prijs hebt betaald.

Zelf geef ik zonder problemen een garantie van 3 maanden. Komt iemand een "gebrek" tegen wat niet in de prijs was verdisconteerd, krijgt hij of zij gewoon zijn geld terug. Een kwestie van vertrouwen.

Een positieve sfeer onder de hengelsportverzamelaars is voor mij goud waard.

Ook om die reden hoop ik van harte dat de ontstane tweespalt in de club snel tot het verleden mag behoren.

Van de bespiegelingen terug naar de realiteit van alledag.

Op 10 juni jl. was er in Huy (België) weer een verzamelaarsbeurs. Kleinschalig opgezet en in de media nauwelijks aangegeven (wel in Empel). Ik dacht dat er slechts een keer per jaar een beurs was in Huy (in de winter) maar er is vaker iets te doen.

Een weekendje Huy (hotelletje, lekker eten etc.) geeft je een heerlijk vakantiegevoel.

En beursinhoudelijk heeft Huy me nog nooit teleurgesteld.

Ook al is de gymzaal slechts halfvol met handel, al is het misschien lastig te vinden, al moet je soms door Luik heen (ga er liever omheen), toch blijf ik Huy erg leuk vinden.

Behalve dat er voornamelijk Frans wordt gesproken. En dat is heel slecht voor mijn zelfvertrouwen. Ik heb handen en voeten nodig om bedragen aan te geven.

Zo zou ik voor 4 mensen iets te drinken halen. Het aardige meisje achter de tap vraagt of het "une bière blonde" moest zijn en ik antwoord "wie" (bedoeld was "oui"), ik sprak het kennelijk uit als "huit". Staan daar even later 8 pilsjes ingeschonken, waar ik echt geen plaats voor had. Ik hoop dat ik toch terug mag komen. (red. laat Harry voortaan in het buitenland bestellen)

Een leuke vondst was een (licht beschadigde) molen van Italiaanse makelij, de Crebbia Super. Lijkt heel sterk op de Hardy Altex. Ik had zo'n molen nog nooit eerder gezien en kreeg hem voor een heel schappelijke prijs mee. Het voordeel van er vroeg bij zijn.

Voorts heb ik nog een paar oude Ambassadeurs kunnen kopen (rode). Ze waren wel heel intensief gebruikt. Toch weet ik zeker dat ze langer mee zullen gaan, dan de huidige Ambassadeurs. Het is echt een genoegen die oudjes te demonteren. Perfecte kwaliteit.

Een Italiaans boek over (inderdaad, Italiaanse) molens zag er erg mooi uit, maar ik aas op een exemplaar met de handtekening van de schrijver.

Kortom er was, ondanks het kleinschalige karakter genoeg te zien en te kopen, zodat ik weer met meer spullen huiswaarts keerde dan ik had verkocht. Wat doe ik toch fout?

Een tip. Op 24 november a.s. is er van 10.00 uur tot 13.00 uur een hengelsportruilbeurs in "de Vrolijkheid", Meppelerweg te Zwolle. Afslag Zwolle-Noord, dan richting Berkum en dan aan uw linkerhand het eerste gebouw. Veel leuke spullen. Organisatie Stichting Visgids.

Harry Kelly

TAXATIE

Een nieuwe activiteit op de a.s. Euro beurs.

Van 11.00 uur tot 12.30 uur kunnen VHV leden, maar ook bezoekers, materialen in alle mogelijke vormen laten taxeren/ determineren door een internationaal team van deskundigen en auteurs.

Aanwezig zijn daarvoor:

Jean-Noël Bohn en Philippe Sossong (Les Moulinets Luxor)

Yvan Bonnevalle (British and Scottish Tackle)

Bernard Caminade (Les Moulinets Francais)

Larry Carlucci (Mitchell)

Giorgo Cavatorti (Mulinelli da Pesca Italiana)

Keith Elliot (Classic Angling)

Charles & Pichy Etcheverry (Belgium Angling Museum)

Neil Freeman (de bekende Engelse veilingmeester)

Luc de Medts (Les Moulinets Mitchell)

Adrie Mouthaan (splitcane en restauratie oude hengels)

Dennis Roberts (Vice President ORCA/ Mitchell Collector's Reference Guide)

Herman Verswijveren (early spinning reels)

Willem Cupedo (Nederlandstalige hengelsportboeken)

Vragen over hengels, reels, molens, boeken etc. etc.?

Maak dan gebruik van de GRATIS adviezen van dit team experts!

Graag tot ziens op onze zesde VHV Euro beurs!

Joep Foppele, voorzitter VHV

FINANCIEEL OVERZICHT

Op de volgende bladzijde treft u een financieel overzicht aan over de jaren 1997 t/m 2000.

Kijk even naar het saldo per 31.12.1996 (f 1.042,80) en het saldo per 31.12.2000 (f 3.737,79).

Zowaar een prima resultaat.

Het overzicht spreekt verder voor zich.

De VHV staat er goed voor. Vuistregel in het verenigingswereldje is, dat een gezonde club één contributiejaar als reserve hoort te hebben.

Met zo jaarlijks rond de honderd leden, zou dat dus f 2.500,- moeten zijn. Daar zitten we per 31.12.2000 bijna 50% boven!

Hoewel de kosten toch jaarlijks stevig oplopen (zie woordje voorzitter) gaan we er van uit dat we met een minimale contributie verhoging in 2002 deze gezonde positie kunnen vasthouden.

Joep Foppele, voorzitter VHV

DE BOEKENVERZAMELAAR

In die elf jaar dat ik nu oude hengelsportboeken verzamel is er heel wat veranderd. Het is misschien leuk voor de buitenwereld om eens te horen, hoe ik dat ondervonden heb.

Het begon allemaal in 1990 toen ik in een antiquariaat in Alkmaar mijn eerste oude hengelsportboekje voor een paar gulden kocht. Uiteraard een pocketboekje van Jan Schreiner, want daarvan zijn er heel wat gedrukt. Bij diezelfde zaak kocht ik daarna meerdere boekjes, zodat mijn "stapel" groeide.

Toen ik in 1992 weer terug kwam in mijn geboortestad Rotterdam lukte het mij om meer ontbrekende exemplaren te vinden. Ik vroeg om boeken in het plaatselijk gratis advertentieblaadje en dat leverde leuke kontakten op. Een daarvan was Leen Ravesteijn (nog steeds een toffe peer). Bij hem kocht ik heel wat boeken. En hij was nooit duur. Gemiddeld betaalde je een rijksdaalder bij hem. En hij vertelde mij dat Cor van Beurden eens in een hengelsportblad een lijstje van uitgegeven boeken had opgenomen. Wat was ik blij met die mededeling, want tot dat moment wist ik niet waar ik naar moest zoeken.

Een andere fijne vent die ik ontmoette was Fred Wittmer. Een kerel van goud, die al een tijdje hengelsportboeken verzamelde. Wat heb ik geruild met hem.

Maar als je zo'n 300 boeken hebt staan, wordt het toch weer moeilijk om wat te vinden en besloot ik ook om de diverse drukken maar te verzamelen. Je moet toch wat. Ongeveer in dezelfde periode las ik over de VHV en werd uiteraard lid. Daar leerde ik Tom Flipse kennen, die bezig was met een hengelsportcatalogus. Diverse malen is hij bij mij thuis geweest en hebben we de "vreemde" exemplaren doorgenomen. Altijd was er wel een strijdpunt of dat boek/brochure er wel of niet in moest. Bij een brochure vond hij altijd dat die alleen in de lijst mocht worden meegenomen, als die in boekvorm was uitgegeven, waarop ik weer antwoordde waarom dan die provincie viskaarten uitgegeven door de NVVS erin stonden. Een duidelijk antwoord heb ik nooit gekregen, maar ik was maar wat blij met zijn lijst, die alles voor mij veel overzichtelijker maakte.

Een paar jaar later kwam zijn lijst met prijzen uit en ik moet eerlijk zeggen, dat ik daarvan nooit gecharmeerd ben geweest. We (ook andere verzamelaars) hebben hem geprobeerd uit te leggen, dat niet te doen, want als de handel daarachter komt dan zijn de boeken niet meer te betalen. Voorts zou het minder aantrekkelijk worden voor beginnende verzamelaars. En dan misschien wel het belangrijkste: wat is de waarde van het boek en wie bepaalt dat. In Rotterdam bijvoorbeeld zijn tweedehandsboeken over het algemeen veel goedkoper dan in Amsterdam. Desondanks kwam die lijst er met naar mijn mening veel te hoge prijzen en ... Tom begon gelijk zijn boeken te verkopen voor de vermelde prijzen. Eerlijk of niet, u vult het zelf maar in. Maar de andere verzamelaars zitten gelijk met een erfenis opgezadeld, die tot heden nog steeds doorwerkt.

Een paar jaar geleden dacht Media Serv., voormalig uitgever van diverse hengelsporttijdschriften een gat in de markt te hebben ontdekt en begon tweedehandsboeken te verkopen voor prijzen die er niet om logen. Waren de prijzen van Tom al niet aan de hoge kant? Media Serv. legde er

nog eens gemiddeld 50% bovenop en dan moest je ook niet vergeten, dat er nog portokosten bijkwamen. Maar goed, iedereen bepaalt zelf wat hij of zij voor een boek wil betalen en als je het te duur vindt, dan moet je het gewoon niet kopen.

Dan kom ik eigenlijk op een punt van. Hoeveel hengelsportboekenverzamelaars zijn er nou eigenlijk in Nederland? Als ik de antiquaren moet geloven zijn dat er velen. Dat komt denk ik omdat ze regelmatig vragen krijgen naar hengelsportboeken. En omdat een klein groepje zeer fanatiek verzamelt, lijkt het net of er velen zijn. Fout, ik geloof dat er niet meer dan 15 à 20 algemene hengelsportboekenverzamelaars zijn. Dan heb je een groepje van een man of 5 die alles van Jan Schreiner wil hebben. En tenslotte zijn het de karper- en de vliegvisser, die het leuk vinden om alle Nederlandse boeken over hun onderwerp te hebben. Maar echt verzamelen kan ik dat niet noemen.

En dubbele exemplaren slijten valt bitter tegen. Alleen karper- en vliegvisboeken, en bijzondere boeken/brochures van voor de oorlog zijn erg in trek. En een hele verzameling verkopen valt helemaal niet mee. Dat ondervond mijn grote vriend Fred kortgeleden. Na ruim 15 jaar stopte hij ermee. Zijn gehele verzameling boeken/tijdschriften was te koop voor een prikkie in verhouding met de hengelsportcatalogus. Maar niemand had interesse. Ook vele oproepen op Internet leverde niets op. Uiteindelijk heeft hij maar een deel los verkocht en het restant is bij "De Slegte" terechtgekomen, die hem gezien de hoeveelheid een aantrekkelijk bedrag bood. Momenteel en dat is dan op dit moment halverwege augustus heeft "De Slegte" haar etalage ingericht met die boeken. Een leuk gezicht omdat er ook nog een viskom met 2 goudvissen, een hengel met molen en een viskoffer in staan. Verdriet doet het mij wel daar na het overlijden van Cor in september vorig jaar weer iemand er mee stopt.

Zelf vind ik er de laatste jaren weinig bij. Enerzijds omdat je bijna alles bezit en anderzijds omdat een andere hobby, het verzamelen van oude voetbalprogrammaboekjes en voetbaltoegangkaartjes mijn interesse meer heeft gekregen. Er zijn gewoon veel meer verzamelaars op dat gebied en het neemt niet zoveel plaats in. Door die 5000 boeken die ik in mijn huis heb staan, wordt het toch wel een beetje vol. Gelukkig dat er geen vrouw rondloopt, anders had ik allang mijn biezen moeten pakken. Trouwens ik zoek er al jaren één, die eens al mijn boeken wil komen afstoffen. Misschien wat voor jou, Babs?

Ik hoop dat ik u wat wijzer gemaakt heb m.b.t. het fenomeen hengelsportboekenverzamelaar en voor of aanmerkingen sta ik helemaal open.

Willem Cupedo

OVERLIJDENSBERICHT

Dan een treurig bericht. We ontvingen het bericht dat Gerhard Lenk uit Gmund, Duitsland kortgeleden is overleden. Gerhard en zijn vader Heinz waren sinds jaren lid van onze vereniging en graag geziene bezoekers op onze beurzen. We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.

Red.

OPROEP

Robert Raes is op de vorige beurs in Oud-Empel de chromen schroefdop van de koker van zijn Pezon & Michel vliegenhengel kwijtgeraakt. Mocht iemand die gevonden hebben, neem dan even contact met hem op. Zijn tel.nr. in België is 00-32-3-7550452.

Hij zou u zeer erkentelijk zijn.

Red.

WANDELSTOK

Eind jaren zeventig viste ik veel op de Maas in Limburg bij het plaatsje Elsloo. Een prachtige rivier gelegen tussen de heuvels van het (toen nog) rustige Limburgse landschap. Kiezelbodems en prachtige inhammen met rietkragen en wilgen, alwaar men de kopvoorn en de barbeel kon bevissen. Vaak zag ik dan oude mannetjes in stalen bootjes met kemp (hennep) de ene voorn na de andere vangen.

Af en toe fietste er een karpertje of winde doorheen. Dit was de hogeschool van "de vaste stok". Deze "vaste stok" leek op een bruin uitschuifbaar wandelstokje. Net zo een als ik enige jaren geleden in een kringloopwinkel in Wieringerwerf op de kop tikte. Helaas ontbreekt hiervan de verchromde schroefdop. Uit nostalgische overwegingen ben ik dus nog steeds op zoek naar een compleet exemplaar. (zie tekening) Wie o wie kan mij hiermee behulpzaam zijn? Mijn tel.nr. is 0229 - 245624.

Michel Vercoelen

ZOEKERTJE

Wie kan Robert Raes helpen aan enkele reserve lijnrolletjes voor zijn oude Luxor 100 spinmolens? Zijn tel.nr. is 00-32-3-7550452.

Red.

MUTATIES LEDENLIJST

Jean-Marie Linsmeau
route de L'Etat 12
4520 Huccorgne, België
Tel.: 085 - 712199
Splitcanehengels

G. (Gaby) van Schagen
Breeuwer 41
1625 AC Hoorn
Tel.: 0229 - 275692
Fax.: 0229 - 275825
Mobiel 06 - 51393975
e-mail: g.schagen@wxs.nl
Antiek hengelsportmateriaal

J.F. (Frits) Sollie
Zijpe 101
8032 HV Zwolle
Tel.: 06 - 29444403
e-mail: fjmvandeerweerd@hetnet.nl
Boeken & ansichtkaarten

S. van Wijngaarden
Van Nesstraat 88
2024 DR Haarlem
Tel.: 023 - 5425056
Fax.: 023 - 5318335
Ned.hengelsportboeken & tijdschriften tot 1970/
Engelse hengelsportliteratuur tot 1940

NIEUWE LEDEN

Jos Beerens
Korhoenstraat 4
6035 GD Ospel
Tel.: 0495 - 626010
Werpamolens/boeken

Willem Swart
Dom Helder Camarastraat 113
1447 ZS Purmerend
Tel.: 0299 - 777268
e-mail: M.P.kennis@chello.nl
Mitchell

BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

Dennis van den Boogaert
C. Franzo